

Peer

Jaak Geuns schetst hoe het eraan toeging:

“Medio oktober 1944, vlakbij waar eerder luitenant Freddy Limbosch om het leven kwam, werd in Wijchmaal de stilte verbroken door zwaar geladen Engelse vrachtwagens en bulldozers die de grond effenden en met grote, in elkaar klikkende platen bedekten. Het nieuwe vliegveld werd gebruikt voor de bevoorrading van het opschuivende front. Lang heeft het er niet gelegen. De grond was te nat. Al na tien dagen weken de Britten uit naar Nederland en naar Kleine-Brogel, waar ze de basis voor het huidige vliegveld legden.”

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op [onderderadar.be](http://onderderadar.be).

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

[onderderadar.be](http://onderderadar.be)



# onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Peer, tijdelijk vliegveld  
ter bevoorrading

1944

2020