

Hoeselt

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

onderderadar.be



Piet Snellings van de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep vzw getuigt over de gebeurtenissen die zich in het Hardelingenbos afspeelden:

“Het vierde Vliegend Fort (B-17 Flying Fortress) kwam op 17 augustus 1943 brandend terug uit Duitsland en stortte te pletter in een veld in Kuttekoven. De kapitein, de co-piloot en de navigator verlieten als laatsten met hun parachute het vliegtuig en landden in de omgeving van Hoeselt. Door toedoen van Henri Snellings werden de drie Amerikanen verstoppt in het Hardelingenbos en enkele dagen later op een vluchtroute gezet. Door verraad werden ze uiteindelijk in Parijs door de Gestapo opgepakt en brachten ze de rest van de oorlog in krijgsgevangenschap door.”

onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Hoeselt, piloten verscholen
in Hardelingenbos

1945

2020