

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

“Het geschreeuw van geallieerde soldaten en gewerschoten waren te horen tot in het boswachtershuis aan het gemeentebos. Daar woonde mijn vaders toekomstige vrouw en hij was er dus ook vaak. Hoewel dichte begroeiing, zware prikkeldraad en Duitse bewakers het terrein goed afschermden voor nieuwsgierige blikken, wisten de dorpingen wat voor drama's er zich allemaal in het gemeentebos afspeelden. Daarom noemden ze het in de volksmond het Geheim Kerkhof.”

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Hechtel-Eksel, de duinen
der gefusilleerden
(Geheim Kerkhof)

1945

2020